



TULIP TALK

Volume 43, nr. 2
Fall 2016

You and your guests are invited to a 'River Boat Tour in Tampa

Let's meet on Sunday, Nov 13 at 1:00 PM at the Ulele restaurant in Tampa

Inside this issue:

Boat tour Tampa 1

Other events

Holland, een land vol molens 2

Vervolg page 2 3

Boek bespreking 4

Obituary Peter Gilbert

Holland Club of the Tampa Bay area, Inc.



www.hollandclubtampabay.org

Dedicated to keeping alive the spirit, culture and knowledge of Holland in the Tampa Bay area

Invitation

Sunday November 13 - Tampa - 1:00 pm
Boat tour along the river; port of Tampa & Harbor Island



Special price for Holland Club members \$ 10,- p.p. incl. free drink (oorlam) afterwards at Ulele Restaurant.

Deze fantastische rondvaart o.l.v. Captain Larry komt in plaats van de Dutch American Heritage Day.

We board the ship at Ulele, 1810 N. Highland Ave Tampa FL 33602 - Free parking is available in the area.

Don't miss the boat
See you 'all in Tampa

Other upcoming events

Sunday, December 4, Compton Recr Center, 2-5 pm, Sinterklaas, pepernoten, broodjes en erwtensoep

Januari 15, same place, 2-5 pm Nieuwjaarsbijeenkomst, Potluck

February 19, 2-5 pm Jaar-vergadering - Nassi Goreng - Sateh - Buffet



Holland, een land vol molens door Bert Wieringa

Eind september waren wij een paar weken in Nederland. Familiebezoek, naar Amsterdam voor een nieuw werk-visum en langs bij vrienden in België, Eindhoven, Noord-Holland en Drenthe. De zon scheen volop en we toerden met onze huurauto kriskras door het land.

Een van de plaatsen waar we stopten was Heusden aan de Maas. Een oom van Johanna was er vroeger veerman geweest. Het was er druk. De terrassen zaten vol met toeristen die van het fraaie nazomerweer en het magnifieke uitzicht genoten. Heusden is een schitterend oud stadje met 3 fraai gerestaureerde molens gebouwd rondom de stadshaven.



Vijfendertig jaar geleden waren we op precies dezelfde plaats. Toen met een enorme caravan die op de foto moest voor een reclamefolder. Het was een 'Kip' caravan en het was een heel gedoe om 'm door de smalle straatjes van Heusden te loodsen. Ik herinner me nog die plaatselijke grappenmaker die me zag worstelen met het gevaarte. "Je had een 'Haan' moeten nemen," schaterde de man terwijl de tranen over z'n wangen biggelden.

Met een rood hoofd van inspanning verlieten we Heusden. Opgelucht dat we er zonder kleerscheuren vanaf gekomen waren en met bijzonder fraaie foto's. Die standerdmolens en dat ophaalbruggetje waren een perfecte achtergrond en ook nu, 35 jaar later, nog steeds een fantastisch gezicht! Veel 'Hollandsers' kan het niet.

Onze rondrit eindigde in het Drentse Hoogeveen, waar we 33-jaar met veel plezier hebben gewerkt en gewoond. Van 1974 tot 1984 zaten we met onze fotostudio in een molen in het centrum van de stad. Die molen 'de Zwaluw' uit 1834 werd niet meer als zodanig gebruikt en er stonden een paar auto's in geparkeerd. Wij grepen de kans aan om 'm te huren. De begane grond werd getransformeerd tot studio en onze donkere kamers zaten in een bijgebouw. Na die tien jaar werd de molen gerestaureerd en moesten wij verhuizen.



Sindsdien zijn we nog steeds 'gek' op molens en toen we in Nood-Holland bij vrienden op bezoek gingen hadden we geluk want we reden langs polder 'de Schermer' met 3 fraai gerestaureerde poldermolens op een rij. Een magnifiek panorama met aan de ene kant de ringvaart en aan de andere kant de dijk met daarop een weggetje waar net op het moment suprême, toen de camera klaar stond, een paar fietsers het landschap binnenreden. Bingo!



Die 3 molens zijn stuk voor stuk minstens 400 jaar oud en een fraai staaltje van onze Nederlandse vindingrijkheid op het gebied van techniek en waterhuishouding.

Nederlanders hebben altijd iets met molens gehad. Er staat er zelfs een op een antieke afbeelding van Manhattan uit 1638, toen NYC nog gewoon 'Nieuw Amsterdam' heette en een Nederlandse kolonie was. Toen de Engelsen Nw A'dam in 1664 van ons afpikten stonden er inmiddels 4 molens waarvan een als 'zaagmolen' gebruikt werd.



Er is tegenwoordig geen molen meer in de 'Big Apple' te bekennen, maar in het stadswapen van New York City zijn de wieken van een molen afgebeeld. Pontificaal in het midden tussen een Indiaan en een kolonist. Het is een van de weinige dingen die aan onze Nederlandse invloed in New York herinnert.

Hoewel, qua mentaliteit doen New Yorkers ons altijd een beetje aan Amsterdammers denken. Beetje brutaal, beetje eigenzinnig, beetje 'wat-mot-je' houding. Iets minder gladjes en beleefd als de meeste andere Amerikanen. Zou er toch nog iets zijn blijven hangen?





TULIP TALK

Newsletter of the Hollandclub of the Tampa Bay area, Inc.

Editor & Secretary

Bert Wieringa
4314 Narvarez Way S.
Saint Petersburg, FL 33712
727-754 0439
E-mail: wieringa.usa@gmail.com

Membership Administration

Paula van Leeuwen
13976 Clubhouse Drive
Tampa, FL 33618
813-962 8436 & 813-920 2864

President

Mieke Caris
home 813-972 9394
cell: 813-528 2289
e-mail: miekecaris@Gmail.com

Treasurer

Chris van Leeuwen Jr.
home 813 - 908 6271
cell: 813 - 352 1418
E-mail: vanleeuwen107@yahoo.com

We're on the web
hollandclubtampabay.org

Exploring Historic Dutch territory in New York, New Jersey, Hudson Valley & New York City

By Gajus Scheltema and Heleen Westerhuis **Paperback**



"The Dutch spirit of diversity, tolerance, and entrepreneurship still echoes across our city streets today. This guide will highlight the history of the early settlements of these new world pioneers as well as the incredible impact they had, and still have, on the world's greatest city." — Michael R. Bloomberg, Mayor, City of New York

This comprehensive guide to touring important sites of Dutch history serves as an engrossing cultural and historical reference. A variety of internationally renowned scholars explore Dutch art in the Metropolitan Museum, Dutch cooking, Dutch architecture, Dutch immigration in the nineteenth and twentieth centuries, English words of Dutch origin, Dutch furniture and antiques, and much more. Color photographs and maps throughout.

"An expansive guidebook inspired by the Henry Hudson quadricentennial and accompanied by informative essays." — *The New York Times*

"A great service to the descendants of Dutch immigrants to America." - *A. Hart*

verkrijgbaar bij Amazon.com \$ 19.95

Peter Gilbert

Obituary

Long time Holland Club Tampa Bay member Peter Gilbert passed away on Saturday, July 2 in his home in Sarasota. He was 78-years old.

Peter was suffering from severe cardio and pulmonary issues. He retired a long time ago from his job as government worker for the city of Amsterdam.

Peter is survived by his beloved wife Christien Kitzmann. She is in rehab in nursing home 'Hawthorn Village' at 5381 Desoto Road in Sarasota



Holland Club on Facebook

Our club is also present at Facebook;
check us out at: <https://www.facebook.com/HollandClubTampaBay>

